

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ

ΚΡΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑΞΗ: Γ' (σχολ. έτος 2008-2009)

1ο Βραβείο 1ου πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού ποίησης
του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Ό,τι ονειρευόμουν ήταν ένα σπίτι...
Με δύο καρέκλες, ένα τραπέζι και ένα κρεβάτι
για να ονειρεύομαι
Η μια καρέκλα θα είναι οι σκέψεις μου
και η άλλη τα αισθήματά μου
που κρύβω καλά μέσα μου

Στον κήπο θα φυτέψω δύο λουλούδια
Ναι! Δύο λουλούδια!
Το ένα θα είναι οι χαρές και το άλλο οι λύπες
που έχω στην ανάμνησή μου
Το λουλούδι της χαράς θα το ποτίζουν τα σύννεφα
ενώ το λουλούδι της λύπης τα δάκρυά μου

Πιο πέρα θα είναι η θάλασσα, το πέλαγος,
που θα με χαιρετάει και θα μου λέει
καλημέρα και καληνύχτα
Εκείνη θα με ακούει... Ξέρω ότι θα με ακούει
και θα μου συμπαραστέκεται

Δεν θα έχει κόσμο· θα είμαι μόνη μου εγώ.
Οι σκέψεις, τα όνειρά μου και η καλύτερη φίλη μου...
η θάλασσα

Ό,τι ονειρευόμουν ήταν ένα σπίτι...
Με δύο καρέκλες, ένα τραπέζι και ένα κρεβάτι
για να ονειρεύομαι

ΔΕΝ ΑΠΕΧΕΙ ΠΟΛΥ...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΖΙΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2009-2010)

1ος έπαινος ποιήσης στο 2ο πανελλήνιο σχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό
του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Ματωμένα σεντόνια,
κρέμονται αφίσες σκισμένες,
δρόμοι άδειοι που σε βγάζουν σε αδιέξοδο.
Ψάχνεις καταφύγιο, πουθενά...
Ερημιά... Μια απέραντη σιωπή αντηχάει παντού.
Χάντρες σκορπισμένες, ροδοπέταλα και μύρο.

Σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά
Σαν να έχουν παγώσει όλα
Σαν να θες να ξυπνήσεις και να μην μπορείς
Σαν να έχει μείνει στάσιμος ο χρόνος.
Μακάρι...

Κι όμως κάποιος σε χτυπάει στην πλάτη
Και καταλαβαίνεις.
Όχι, δεν είσαι τρελός που τα βλέπεις αυτά...
Απλά είσαι σε έναν κόσμο
που δεν απέχει πολύ
από το τέλος...

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Β΄ ΤΑΞΗ (σχολ. έτος 2009-2010)

1ος έπαινος ποιήσης στο 2ο πανελλήνιο σχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό
του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Αγόρασα μια μηχανή
αυτή που σβήνει αναμνήσεις
και πάλεψα κάθε στιγμή
απ' τα όνειρά μου για να σβήσεις...

Μην πεις ότι με είδες να πετώ·
κάποιο αστέρι θα περνούσε απ' τη ματιά σου
κι όπως θα έπεφτε γυμνό απ' τον ουρανό
εσύ θα νόμιζες πως ήταν η φωτιά σου.

*Κλείνω τα μάτια μου...
στα όνειρά μου βλέπω τη μορφή σου
στο σώμα μου γεύομαι την ύπαρξή σου
σαν παραμύθι ζωντανό
είναι όσα νοιώθω για σένα εγώ.*

*Όταν σε κοιτώ
τα δάκρυά μου φωτιές κυλάνε στο λεπτό
Όταν φεύγεις μακριά μου
η καρδιά μου ξεριζώνει και φεύγει από κοντά μου.*

*Ήρθες ξαφνικά σαν αεράκι γλυκό
για να με πάρεις μακριά απ' τον κόσμο αυτό
Γίνε εσύ το δικό μου κουπί
και η αγάπη στα χείλη προσευχή.*

*Αγόρασα μια μηχανή
αυτή που λύνει τις αισθήσεις
και δεν δουλεύει με ψυχή
μόνο με άδειες ψευδαισθήσεις...*

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Γ΄ΤΑΞΗ (σχολ. έτος 2010-2011)
έπαινος ποίησης στον 3ο πανελλήνιο σχολικό λογοτεχνικό
διαγωνισμό του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης**

**Ρώτησα και μου είπανε:
«Η αγάπη είναι μαγεία
που ξεπερνάει τη λογική
και κάθε θεωρία».**

**Να καταλάβω θέλησα
αν είναι η αγάπη
κάποια αλήθεια όμορφη
ή μια απλή απάτη.**

**Εάν μπορεί τον άνθρωπο
να τον ολοκληρώνει
ή και για όλη τη ζωή
μόνο να τον πληγώνει.**

**Αν είναι μια ζεστή ματιά
όλη γεμάτη πάθος
ή για μια άτυχη καρδιά
το πιο μεγάλο λάθος.**

Μα όσο κι αν προσπάθησα
κάτι να καταλάβω
για κάποια πράγματα ποτέ
ποτέ δεν θα αμφιβάλλω.

Όπως ότι ο έρωτας
σε κάνει να ξεχνιέσαι,
στα μονοπάτια της ψυχής
πάντα να περιπλανιέσαι.

Κι ότι η αγάπη η αληθινή
τον άνθρωπο ελέγχει
και την καρδιά του πάντοτε
δέσμια θα την έχει.

ΑΝΟΙΞΗ

ΣΜΥΡΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Β΄ ΤΑΞΗ (σχολ. έτος 2010-2011)

έπαινος ποίησης στον 3ο σχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό
του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Σαν νεαρή κοπέλα
στέκει στο παραθύρι
φρεσκολουσμένη
και αναδύει
λεπτή, μεταξωτή, ανάλαφρη
ευωδιά από τριαντάφυλλα
αγναντεύοντας
την απεραντοσύνη τ' ουρανού.
Ηλιαχτίδες φωτίζουν το πρόσωπό της
και τη μαγεία της νεότητός της.

Τα πρώτα χελιδόνια έφτασαν!
Τώρα ακούς από παντού
τα κελαηδίσματά τους.
Τα άλογα έχουν αναστατωθεί
και χλιμιντρίζουν δυνατά

σαν να θέλουν να παραπνεθούν
γι' αυτή την -αναπάντεχη- αναστάτωση.

Τα νυχτολούλουδα πάνε για ύπνο
στην αγκαλιά της μέρας
ώσπου να πέσει ο ήλιος
και το φεγγάρι να στολίζει ξανά
το μαύρο σεντόνι της νύχτας
με τα χιλιάδες πολύτιμα άστρα του...

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Β΄ ΤΑΞΗ (Σχολ. έτος 2011-2012)
2ο Βραβείο 4ου πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού ποίησης
του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Ήρθε η ώρα, φίλοι μου, την πίκρα μου να δώσω
Και το ποιηματάκι μου αυτό να σας αφιερώσω

Καλήν ημέραν πολιτικοί, της Ελλάδος αρχηγοί.
Το Ελλαδιό το έχετε στραγγίξει από χρήμα
και όμως δεν εκάνατε ούτε ένα βήμα...
Και από τότε που το μνημόνιο εμπήκε στο Ελλαδιό
μας έχει ξεζουμίσει η τρόικα το χτικιό.
Καλημέρα σας, είμαστε οι πρωθυπουργοί,
της Ελλάς οι τρομεροί ηθοποιοί.
Χα χα χα χι χι χι, με το μνημόνιο δύο θα σας έρθει ανακοπή!
Τις πταίει, όπως είπε κι ο Τρικούπης,
που μας ήρθε η φτώχεια τυφλοσοφούρης;
Η Μέρκελ και οι αλλοδαποί ή μήπως εμείς οι ποταποί;
Άσπρα μαλλιά στο κεφαλάρι, κακά μαντάτα στο συνταξάρι...
Χαράτσι, έλλειμμα και αυξημένο ΦΠΑ
Πότε θα τα ξοφλήσουμε τα έρμα τα δανεικά;
Γυναίκα, μην ξεχνάς, έχουμε και δυο παιδιά!

Ως αρχηγό της χώρας μας κάναν τον Παπαδήμο
Όπως και να 'ν' τα πράγματα... δεκάρα εγώ δε δίνω!
Ελευθερία ή Θάνατος, ελέγαν οι ραγιάδες
Δέλτα Νι Ταυ ή Θάνατος, λέν' οι πολιτικάδες
Και να, τώρα γυρνάμε στη δραχμή, πολύ καλή ειρωνεία!
Μας έχει στραγγίξει τα λεφτά κι αυτή η κακή εφορία.
«Δώστε μας τώρα τα λεφτά! Δεν έχετε διορία!»
Στα όρια μας φτάσανε κι αυτοί οι «κηπουροί»
μας έχουνε «κλαδέψει» την όλη υπομονή!

Μα εμείς είμαστε Έλληνες και πάντα πολεμάμε
και σε καμιά κακοτοπιά εμείς δεν προσκυνάμε.

Το ποιηματάκι μου διαβάσατε και τη χρονιά ετούτη
Σε έμμετρη ποιητική του Γιάννη του αρκαδιώτη.

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΝΕΜΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ

Β' ΤΑΞΗ (σχολ. έτος 2011-2012)

β' έπαινος ποίησης στον 4ο σχολικό λογοτεχνικό διαγωνισμό
του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Σήμερα μόλις ξύπνησα
Ένωσα την καρδιά μου να χτυπάει
Ένωσα τις πεταλούδες μέσα μου
Και τότε κατάλαβα
πως η άνοιξη ήρθε

Ο ήλιος λάμπει
Τα νερά σιγανά μουρμουράνε
Τα πουλιά κελαηδούν
τα τραγούδια της άνοιξης
Ο ουρανός είναι γαλάζιος
κι οι παπαρούνες
μιλάνε για έρωτα...

Οι χτύποι της καρδιάς μου
γίνονται όλο και πιο έντονοι
η ευχαρίστηση και ο έρωτας
φτάνουν
σε κάθε άκρο του κορμιού μου...



